



Mijn herinnering aan Wim

Io en Mauro zullen het later heel moeilijk hebben om zich een beeld te vormen van hun fantastische papa, hoe hij was en wat hij allemaal deed. Ieder van ons heeft wel herinneringen aan Wim: mooie, grappige, droevige,... van heel recent of van lang geleden. Het is de bedoeling dat ieder voor zich op zijn eigen manier deze herinneringen met ons deelt, je kan dat nu doen, straks, volgende week of zelfs binnen een jaar. Al deze herinneringen steekt Marijke in een grote doos, 'een doos vol papa', op die manier kunnen Io en Mauro wanneer ze wat groter zijn, een herinnering uit de doos halen en dag na dag hun papa beter leren kennen. Op www.houwimopdehoogte.be kun je meerdere herinneringskaarten afdrukken ...

Naam:
Adres:
Tel:

E-mail:

